

# Vandring mod Skærtorsdag (Tjeneste/tjenersind)

- Stil dig uden for din lokale kirke. Sig for dig selv: "Gud du går med mig – velsign mine skridt og tanker på denne vandring".
- Gå en tur på kirkegården – og tænk på at Gud går med dig.
- Læs dagens nøgleord (se nedenfor). Hvad siger ordet dig? Hvordan passer det til dit liv?
- Gå derefter ud i naturen, til et sted du godt kan lide
- Pluk en blomst – og læs derefter (evt. siddende) dagens eftertanke.
- Fortsæt (gerne med blomsten i hånden) din vandring i eftertanke.
- Gå en kort eller lang vandring; alt efter dine kræfter og humør.
- Vandringen sluttet af ved kirken, hvor du begyndte. Her kan du bede fadervor og sige velsignelsen, som Gud gav til sit folk på vandring gennem ørkenen:  
"Herren velsigne dig – og bevare dig. Herren lade sig ansigt lyse over dig – og være dig nådig Herren løfte sit ansigt mod dig – og give dig fred".

Husk på at Gud er tilstede overalt, både inden i kirken og udenfor. Måske vækker "naturens katedral" noget særligt, som Gud vil sige netop dig i dag.

Dagens nøgleord: Tjeneste/tjenersind

Dagens bibeltekst: Johannesevangeliet, kapitel 13 vers 1-15

## Eftertanke

På nadverens fødselsdag, skærtorsdag, er fokus på fødder. På Jesu tid blev fødderne vasket før et måltid, ganske ligesom vi vasker hænder. Det var tjenernes arbejde at vaske fødder. Jesus bryder traditionen ved at vaske disciplenes fødder. Jesus viser et tjenersind, hvor det er vigtigt at hjælpe. Alle disciplene får vasket fødder – også dem, som slet ikke følte sig gode nok til det. Alle var med.

Hvem kan du gøre en tjeneste? Når man gør godt mod en anden, kan Guds kærlighed måske trænge dybere ind – og en gudstjeneste handler på den måde mere om at Gud har gjort os en tjeneste. Og netop derfor må alle være med – ligesom gode og onde kan samles ved samme nadverbord i kirken. Guds vej er tjenersindets vej – hvor vil du gerne tjene?



FOLKEKIRKEN